

Brugge, 5/7/00

Beste Jean-Marc, Veerle, Floris en Marieke !

eerst : om in de vereiste stemming te geraken :

noe leest een Fransman de volgende tekst :

- hier liggen wolfijzers en schietgeweren .
- 't oud manhuis .

(Antwoora : zie veruer)

Zo, en dan het hoofpunt : TROP Zaterdag 15 dezer naar LUIK .

- - - - -

Datum past me, het uur is wel wat vroeg, maar, kom ...

Het wordt wel een lange dag, hopelijk niet TE warm en niet TE NAT ..

Wat zou je denken van volgend programma :

8.30 : zou je me dus komen afhalen in St JOZEF - AAN-DE - HAVEN .

Vanaf ik "gereed " ben : NAAR STATION !

Dat moet wel, want Luik = 200 Km ver + 200 Km terug =

te veel voor mij in de auto ... en langs E 40 zie je :

Dus : TREIN ! Het is comfortabel en goedkoop : NIETS !
week-end = 50 % voor 2 personen(elk).

Dus : rond 11.30 u : aankomst " GUILLEMINS "

Uitgerust en WELGEZIND !!

Dan : naar " PLACE ST LAMBERT " MET BUS : te voet is een beetje
ver ...

Van Place St Lambert naar Citadelle zijn er 4 wegen :

(= 100 meter hoog !)

te voet : Rue de Campine (helling : 10 à 15 %)

RUE PIERREUSE " " " 30 %)

Montagne de Bueren : trap met 400 treden

waar de 600 Franchimontezen = vrijheidsstrijders
(opstandeligen)

gesneuveld zijn ...

OF / BUSSEN (hetzelfde ticket van de "TEC" = "transport en
commun " geldt één uur of 1.30 u over de ganse
agglomération Liégeoise)

Dus : aankomst "Hôpital de la Citadelle ", die in de plaats kwam
van de vroegere kazerne, om ongeveer 12.30 u.

Daar is cafetaria + boetieks , en gelegenheid om uit te rusten

's NAMIDDAGS :

Rondgang rond citadelle (remparts en "casematten " zijn, van de
buitenkant, gebleven zoals vroeger) o.a. met de "site des fusillés"
(allemaal héél vreemde namen !!!)=zowat een drie honderd graven)

AFDALING : ZIG-ZAG langs de "bergflank" (te voet !) naar Place St
Léonard (vroegere gevangenis, nu afgebroken en vervangen door
Lantin) en Coronmeuse : te voet langs de Maas, of per bus naar
Place St Lambert (het ticket " TEC " blijft geldig voor de rit
naar de "Guillemins ")

TREIN : 18 u = in Brugge NMBS bond 20.30 u

Ziezo : hopen op goed weer !

(= droog, maar MAX . 25 ° Celsius / ...

Anders : in Luik (= NU LIEGE, vroeger : LIEGE) zijn er gaen restanten meer van CHARBONNAGES ! Alles is LETTERLIJK PLATGE-GOOID !

Ik geloof dat er in héél België maar drie " ex-koolputten " maar zijn met " schacht-torens " :

MARCINELLE (+ kerkhof boven met de graven van ongeveer 300 "mineurs " die omkwamen in de ramp van 1962(?) : deze ramp werd veroorzaakt door:
- 1° De "onmin " die er was tussen; de bediener van de lift (boven) en de verantwoordelijke van de wagonnetjes "beneden " : één wagonnetje stond half-weg in de schacht en werd naar boven getrokken



Daardoor werd de hoogspanningskabel (15.000 V) doorgetrokken; wat een hevige VLAMBOOG veroorzaakte die de koolstoflaag in de schacht in brand stak ...

2° De ventilatoren die de mijn-schacht verluchtten zijn blijven "aan"staan !! Daardoor werd de brand ~~aangewakkerd en over de hele ondergrond verspreid ...~~

Alle mineurs zijn toen gestikt

BLEGNY (= museum, met afdaling onder de grond) ;
en HOUTHALEN (Kempen)

+ nog het antwoord : JÉR LES GENS, VOLVISÈRES AN SHITZAVÉRAÑ
(hier = gisteren)

en : TOE M'ENNUIT ...

vanwege (o) P. Van Belle