

Landbouwers



dank u voor de
suiker en het landschap !!!

Bellegem

landbouw- en wandelgemeente
residentiële gemeente

Bellegem, 23 november 2000

Betreft : sensibiliseringscampagne tegen boeren ???

Uit de brief van Kortrijk blijkt dat ze werkten op 1 november 2000... Deze brief zet blijkbaar veel kwaad bloed, hoewel verschillenden toch het blad met liefde aan het raam hingen. Want sommigen passeerden op een van de weinige droge nachten langs de Walleweg en zagen de boeren en loonwerkers met lichten op hun machines nog steeds verder ploegen door het slijk.

Er is enorm veel regen gevallen de laatste tijd. In de meeste nieuwbouw hebben ze daar niet veel last van, want het panorama van Bellegem blijft een van de prachtigste van West-Vlaanderen.

De laatste maanden kenden we slechts een gering aantal periodes van drie dagen droogte. En als de grond ook maar iets droger raakt dan nu, dan moeten de boeren met massale middelen en loonwerkers niet 8 uur, niet 12 uur maar 24 uur op 24 doorwerken om zoveel mogelijk bieten, aardappelen en andere groenten uit de grond te krijgen nog voor de volgende regenvlaag komt. In Kortrijk heb je zoiets natuurlijk niet, en hebben ze gespecialiseerde parkeerbekeuringsdiensten, reinigingsdiensten, stadswachten. Bellegem beneden in plaats van Bellegem boven ?

Niettemin worden de gewestwegen hier als autostrade gebruikt om zo snel mogelijk weg van of terug in Bellegem te zijn. Als een landbouwer met zijn tractor rijdt, raakt het geduld van veel huiswaartse chauffeurs op en ergeren ze zich in plaats van zich te ontspannen. Ze wanen zich koning in hun auto en beseffen niet dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de druk op hun gaspedaal en hun ogen verantwoordelijk voor nazicht van de toestand van het wegdek. Zelfs die auto in Westhoek (bachten de kupe) reed 110 km per uur waar die 50 km per uur mocht rijden. Denkt u dat de propere groentenwinkel zijn groenten achterin uit zijn automaat haalt ? Ja, de melk komt uit dozen, de suiker van Tienen uit Limburg, zelfs biefstuk kan men al uit aardolie reconstrueren. Er mag ook geen vet aan het vlees hangen, geen slak in de sla zitten, de groenten en het fruit moeten blinken van properheid en elke kip moet 10 ha grond krijgen. Niet de boeren doen kopersulfaat in de erwten om ze te doen blinken ! De blikjes cola langs de gewestwegen komen trouwens ook niet van hen. Ik moet mijn auto hier tweemaal zoveel wassen als vroeger, akkoord. Een boom is mooi. Maar is die proper ? En bos willen we allemaal, maar de bladeren mogen niet op straat vallen, eigenlijk zouden ze die beter aan de takken kleven met lijm.

Al in de tijd van de Guldensporenslag was er landbouw in dit gebied. Ook wij zijn hier komen wonen omwille van de rust en de goede mentaliteit. Laat ons meteen alles vol gieten met beton, dat al het water in plaats van in de grond meteen recht naar Kortrijk loopt (is Bellegem meteen weer boven).

Ik citeer uit het laatste grote werkstuk van 5 delen over Bellegem (talloze honderden blz. lektuur, wel nog in oude spelling, van jaren zeventig-tachtig):

‘Hoofdstuk IV Bewoning :

De dorpskern van de gemeente is in de besproken periode weinig veranderd. De bestaande huizen werden alleen maar gemoderniseerd. De dorpskern is in grootte onveranderd gebleven, alleen werd ze verhard en werd een parkeerruimte voorzien aan beide kanten van de weg om aan de noden van de moderne tijden te voldoen. Net als vroeger vindt men er nog veel herbergen, al zijn ze wel in aantal verminderd. Ook de wegen die naar het centrum leiden werden in de loop der jaren ongemoeid gelaten : alleen de kasseien maakten plaats voor asfalt. De bebouwde kom heeft zich vanaf het begin van de zestiger jaren sterk uitgebreid in oostelijke richting naar de Rijksweg toe : nieuwe wijken sproten uit de grond, krotten en barakken werden systematisch onbewoonbaar verklaard en afgebroken. In sommige gevallen werden ze herbouwd maar vaak verhuisden de onteigende gezinnen naar een pas opgerichte volkswoning. Ondanks de grote bebouwing kon Bellegem haar landelijk karakter echter behouden dank zij de grote oppervlakte bossen, weiden en akkergrond. Daarom juist hebben veel stedelingen hun tweede verblijf te Bellegem gevestigd en evolueert de gemeente stilaan tot een residentieel dorp. ”... “Te Bellegem overtrof de actieve bevolking de werkgelegenheid waardoor circa 800 à 850 personen dagelijks of wekelijks hun gemeente verlieten om elders te gaan werken (zie pendelarbeid). ” ... “Vanaf 1970... ook veel jonge gezinnen komen zich te Bellegem vestigen in de nieuwe wijken omwille van de goede ligging tegenover Kortrijk en Moeskroen, waar velen werken. ” ... “Het goed bewaard landelijk karakter van de gemeente (geen autosnelwegen, geen industriezones, veel land en bos) zorgt voor een supplementaire aantrekkingskracht. ”

De boeren doen hun best om de straat op te ruimen, maar als wij al problemen hebben om ons voetpad proper te houden, moeten wij wat geduld hebben met de honderden vierkante meters die zij moeten onderhouden. Als je vast zit in de gracht, wordt je er meestal door een tractor uit geholpen, als we de jaarlijkse wandeling organiseren staan zij klaar voor de rustpauzes. Laat ons in respect voor de boerin die verpletterd werd door haar stier in de IJzerenhandweg geen stenen smijten. En in de oorlog zijn ze niet rijk geworden : op 23 mei 1940 hebben de Engelsen “zonder minste reden of noodzaak ” het vee afgeslacht bij de landbouwers (detail en van aantal stuks en prijzen bij onderstaande te verkrijgen) ”. *De Duitsers hadden blijkbaar meer respect voor Bellegem.*

Ik wou langs deze weg de landbouwers wel even bedanken. Ik denk soms even terug aan de plakkaat waarop stond ‘Panorama gratis aangeboden door de landbouw ’.